

Inleiding

Peter Positief, zo noemen mijn vrienden mij. Al luister ik ook naar de naam Peter Dombret. Ik ben een *long-term survivor*, zoals dat heet. 26 jaar geleden kwam ik uit de kast als homo en twintig jaar geleden nogmaals, als homo met hiv. Toen was dat eigenlijk een doodvonnis. Voor mij was het echter geen reden om bij de pakken neer te zitten. Ik zag het als een levenscadeau in een héél lelijke verpakking. Het maakte mij alleen maar ambitieuzer.

Geen enkele tegenslag in mijn leven weerhoudt mij ervan om nieuwe kansen te creëren, risico's te nemen en voluit voor het leven te gaan. En geloof me, ik heb heel wat heftige gebeurtenissen voor mijn kiezen gekregen. Homofobie en negatieve reacties op mijn seropositieve status heb ik merkwaardig genoeg nauwelijks te verwerken gekregen. Misschien komt dat door mijn positieve instelling?

Wat voor mij zo vanzelfsprekend is, blijkt niet voor iedereen het geval. Tot mijn grote spijt zijn er nog zo veel jonge holebi's en mensen met hiv in België en Nederland die niet uit de kast durven te komen. Je zou toch verwachten dat dit vooruitstrevende landen zijn op het gebied van homoacceptatie, waar een onderwerp als hiv al lang geen taboe meer is. Daarom heb ik mijn levensverhaal opgeschreven. Om een positief geluid te laten horen en om iedereen die tegenslagen ondervindt een hart onder de riem te steken.

Om mijn eigen ontwikkeling en die van andere homo's beter te begrijpen, ben ik op zoek gegaan naar extra informatie. Ik verwonder mij over de feiten en weetjes die ik ben tegengekomen. Wist je bijvoorbeeld dat homofilie pas in 1990 officieel is geschrapt van de internationale lijst van geestesziekten van de Wereldgezondheidsorganisatie? Ik ben dus jarenlang als geestesziek persoon beschouwd. Ik dacht altijd dat ze daar al veel eerder van teruggekomen waren.

Die extra feiten en weetjes staan in aparte kaders bij mijn verhaal.

In het eerste deel van dit boek lees je over mijn ontwikkeling van ondernemend jongetje naar verkennende puber – ook op seksueel gebied, met jongens en meisjes – tot het moment dat ik besepte dat ik homo ben. Want dat moet je helemaal zelf ontdekken.

Vanzelfsprekend word je als homo geboren, daar heb je geen keuze in. Ik was benieuwd of mijn karakter en opvoeding een invloed hebben gehad op mijn coming-out. En of er op jonge leeftijd al iets merkbaar was van mijn homo-zijn.

Studies die ik heb gevonden over het socialeontwikkelingstraject van kinderen en genderdiversiteit op de lagere school maakten voor mij heel wat duidelijk, net als studies over seksuele ontwikkeling bij kinderen en homoseksuele identiteitsontwikkeling.

Ook heb ik ontdekt dat er verschillende soorten homofobie bestaan, en dat homofobie deels is ingegeven door culturele en maatschappelijke aspecten, maar ook afhangt van hoe je er zelf mee omgaat.

In het tweede deel vertel ik openhartig over mijn ervaringen als homo. Wat een opluchting! Ik werd een heel nieuwe Peter, met relaties die me avontuurlijke, nieuwe kanten van het leven en de homowereld lieten ontdekken. In een kaderstuk haal ik een studie over seks buiten de relatie aan, die meer inzicht geeft in het onderwerp.

Uiteindelijk raakte ik in een relatie besmet met hiv. Het zette mijn liefdesleven totaal op zijn kop.

Het derde deel van mijn boek beschrijft mijn leven na de diagnose. Hoe ik ontdekte dat mijn vriend wist dat hij seropositief was. Over het zwarte gat van eenzaamheid waarin ik viel en hoe ik daar weer uitkwam. Hoe – ondanks en dankzij mijn hiv-status – mijn positieve instelling weer naar boven kwam en ik uiteindelijk de liefde van mijn leven vond. Welke uitdagingen we tegenkwamen als homokoppel met mijn seropositieve status en hoe we uiteindelijk bloedbroeders werden.

Informatie over strafwetgeving in verband met hiv-besmetting, hiv als behandelbare ziekte, medicatie, schuld-saldoverzekerings en discordante relaties, maakt het verhaal compleet.

In deel vier lees je over mijn niet te stuiten ambitie. Die bracht ons naar het buitenland, waar we de crisis het hoofd moesten bieden en waar we werden geconfronteerd met afpersing en dreigende gevangenisstraf, omdat we homo zijn.

Even ambitieus pakte ik het sporten weer op, waarbij ik met argusogen mijn gezondheid in de gaten moest hou-

den. Ook daar heb ik informatie toegevoegd, uit onderzoeken naar sporten met hiv.

Wat we ook doen, we blijven dromen en ons best doen om die dromen te realiseren, want dat is voor iedereen mogelijk, hiv of niet.

Open je ogen voor aids ze sluit.

Dat is het verhaal dat je leest in dit boek. Hoe ik, met hiv, alles uit het leven haal.

Open je mond voor aids hem sluit.

Met mijn boek wil ik iets teruggeven aan de maatschappij en ik hoop dat positiviteit zich als een virus mag verspreiden.

Wat ik het allerliefste wil, is homoseksualiteit en hiv positief onder de aandacht brengen en bespreekbaar maken. Niet alleen in België en Nederland, maar in de hele wereld. Want wat maakt het me verdrietig en boos dat er nog landen zijn waar de doodstraf of gevangenisstraf staat op homoseksualiteit, of waar je als seropositieve niet naartoe mag.

Ik wil mensen ervan bewust maken dat hiv echt iedereen aangaat. Het wordt tijd om die ziekte en het stigma en taboe voorgoed uit de wereld te helpen.

Maar allereerst: veel leesplezier.

Peter Positief