

Inhoud

Inleiding 9

La Compagnie belge de Colonisation 13

Santo Tomas de Guatemala (1841-1858) 14

Santa Catarina do Brasil (1844-1875) 18

Rio Nunez (1848-1858) 19

Il faut à la Belgique une colonie 21

Kolonisatiepogingen in China en Marokko 25

China 25

Of Marokko misschien? 29

Op zoek naar Kongo 35

Het imprimatur van de Conferentie van Berlijn 37

De Centraal-Afrikaanse koninkrijken vóór de kolonisatie 41

De Azande-sultanaten 41

De koninkrijken langs de Kongostroom 48

De rol van Stanley 52

Vóór Stanley waren er al de Nederlanders 53

Het ivoor van de Swahili 58

De mineralen van Katanga 62

De Kongolezen gaan in het verzet 65

Opgejaagd in eigen land: rood rubber 65

De desillusie van de Baoni (1895-1901) 70

De Pende tegen Lord Lever (1931) 72
De mijnwerkers tegen Union Minière (1941) 77
Simon Kimbangu tegen de Witte God (1921-) 79

De ideologie achter de kolonisatie 85
Wilden, racisme en apartheid 85
Maar we hebben toch veel goeds gedaan in Kongo? 89
En de missies dan? 90

Kongolese inspanningen tijdens de twee wereldoorlogen 99

Al de rijkdom van Kongo naar België 103

De Kongolese aanwezigheid in Brussel 113
1909 115
Na de Eerste Wereldoorlog 118
1960 121

1960: einde van het kolonialisme? 125

Bijlagen 133

1. Het wapenschild van Kongo-Vrijstaat 135
2. Brief van Hamed Musa aan Leon Van Holsbeek 137
3. Soefivlag van de Swahili 139
4. Adreslijst 1910 en spreiding Congolezen in België
2021 143
5. Over de slavenhandel 145
6. Chronologie 153
7. Voornaamste bronnen 157