

Inhoud

Inleiding 7

Hoofdstuk 1. Voor wie willen we zorgen? 11

1. De voetsporen waarin we treden 14
2. *We are as Gods and we had better get used to it* 19
3. Het verhaal van de meester en de slaaf 24
4. Intersectionaliteit 28
5. *Ecowomanism* 32
6. Inheemse kosmologieën 36
7. *In nature's economy the currency is not money, it is life* 38

Hoofdstuk 2. Niemand is zonder zorgen 41

1. De illusie van het coronadebat 41
2. Onze woorden en blik bepalen de wereld 42
3. Als we alleen bomen zien en geen bos 45
4. Een andere zijnswijze: autonomie in verbondenheid 50
5. Ons opnieuw gronden met een open blik op de wereld 54
6. Een veelheid aan kennissystemen 56
7. De nood aan een nieuwe gevoelsstructuur 58

8. Zorgen als collectieve opdracht 64
9. Zorgen voor meer-dan-menselijke werelden 67
10. Een zorgdemocratie die opnieuw de economie stuurt 70
11. Een economie die zorgt voor wat mensen echt nodig hebben 77
12. De economie dekoloniseren 85
13. Een wereldwijde coalitie voor een nieuw ecosociaal contract 91

Noten 97

Bibliografie 105