

Inhoud

Voorwoord *door Evo Morales Ayma* 9

Inleiding 13

Deel 1 21

Goddelijk recht 23

Absolute suprematie 25

Mandaatgebieden 29

‘De internationale wetgeving moet de inheemse bevolking als onbeschaafd behandelen’ 33

‘Wilde stammen kunnen zich niet aanpassen aan de codes van beschaafde oorlogsvoering’ 37

Inlanders en het universum 41

Een VN-Charter 45

‘Ik ben voor Amerika’ 49

‘Solidair met de VS tegen het communisme’ 55

‘Geen communisten in de regering of waar dan ook’ 59

‘Niets mag worden toegestaan’ 65

Derdewereldprojecten 69

De VS niet ‘onnodig’ ontmaskeren 77

Deel 2 87

Handboek voor machtsovernames 89

Geheugenverlies 125

‘Wees een patriot, vermoord een priester’ 129

In de strijd tegen het communisme biedt een moslimreveil hoop 135

'Ik dring er sterk op aan om hier een keerpunt van te
maken' 141
'Het laken is te kort' 151
Bloedschuld 157
Lang nadat de camera's naar een andere oorlog trokken 161

Deel 3 163

'We moeten onze strategie aanscherpen' 165
'Opkomende krachten zorgen voor instabiliteit in het
internationaal staatkundig systeem' 171
'Effen het hele land' 177
Een bank in plaats van een tank 183
Eerste onder gelijken 187
Het enige permanente lid van de Veiligheidsraad: de VS 191
Een republiek van ngo's 195
Maximale druk 201
Vergroot de chaos 209
Sancties zijn een misdaad 213
De wet als oorlogswapen 219
Dynamiet in de straten 223
Wij geloven in de mensen en in het leven 229

Bronnen 231