

Tussen ons gezegd en gezwezen (deel I)

Sofie De Schryver —————

Wil je iets zeggen, Sofie?

Ik kijk naar rechts. Dat wil zeggen: ja.

Is het je snelle communicatiekaart?

Ik kijk naar links. Dat wil zeggen: nee.

Welke kleur van pagina: geel (links), blauw (midden), rood (rechts)?

Ik kijk naar links. Dat wil zeggen: geel.

Welke pagina bij geel? 1^e (links), 2^e (midden), 3^e (rechts)?

Ik kijk naar links. Dat wil zeggen: 1^e.

Welke kolom? 1^e, 2^e?

Ik kijk naar links. Dat wil zeggen: 1^e.

Welk blok? 1^e 2^e 3^e?

Ik kijk naar links. Dat wil zeggen: 1^e.

Welke kolom? Geel, blauw, rood?

Ik kijk naar links. Dat wil zeggen: geel.

Welke rij? 1^e 2^e 3^e?

Ik kijk naar links. Dat wil zeggen: 1^e.

Dan komen we uit bij het symbool: IK.



Is dat het symbool dat je nodig hebt, Sofie?

Ik kijk naar rechts. Dat wil zeggen: ja. Het symbool 'ik' heb ik nodig.

 ¹

Ik.

Ik ben Sofie.

Ik ben 30 jaar en volg een aantal vakken van de richting moraalwetenschappen aan de universiteit van Gent. Daarnaast volg ik een opleiding ruimtelijke vormgeving in het deeltijds kunstonderwijs. Mijn interesses gaan voornamelijk uit naar kunst en muziek en naar maatschappelijke thema's, met klimaatverandering en milieubescherming voorop.

Naast dit alles ben ik ook een vrouw met wat men noemt een 'hoge ondersteuningsnood'. Om het voorgaande te vertellen – wie ik ben en waar mijn interesses liggen – heb ik bijvoorbeeld ondersteuning nodig.

'Wat bedoel je daarmee?', hoor ik je vragen. Vanwege een motorische beperking zijn mijn ervaringen in feite nogal 'drukbevolkt'. Letterlijk, bedoel ik dat dan. Want wat ik doe, doe ik zelden alleen. De gebeurtenissen, de handelingen die ik wil doen of nodig heb, bepalen welke mensen verschijnen, hoe lang ze blijven enzovoort.

1 Bliss-symbool voor 'ik'.