

Inhoud

Waarschuwing 7

Voorwoord 9

1. Afrika vóór de kolonisatie 11

Afrika, een blinde vlek? 11

Katanga vóór Mushidi 13

De jeugd van Mushidi Ngelengwa in Unyamwezi 15

2. Mushidi verovert de kopermijnen en de koperroutes 20

In het land van de Kazembe 20

Van handelaar tot koning 21

De hoofdstad van het rijk: Bunkeya 25

De wreedheid van Mushidi 26

De harem van Mushidi 31

3. De organisatie van het rijk 34

Het politiek systeem: een dictator met onderkoningen en vrouwelijke gouverneurs 34

Het hof 34

De staat 35

Het tribaal recht 39

De economie 40

De landbouw 40

De handel 41

Slaven en ivoor 41

Koper en goud 42

Traditionele koper- en ijzerwinning 44

Traditionele betaalmiddelen 48

4. Ten oorlog, voor het koper, België en de beschaving 54

Storms snijdt de handelsroute naar Tabora en Zanzibar af 55

Bunkeya, here we come! 58

Paul Le Marinel, de klungelaar 60

Alexandre Delcommune, de plunderaar 62

Derde keer, goede keer? Stairs, de militair, en Bodson, de moordenaar 64

5. Katanga wordt Belgisch 68

Les Fêtes du Katanga 69

6. En Mushidi? 72

Bronnen 75