

Inhoud

Voorwoord door David Van Reybrouck 9

Woord vooraf 14

Weg uit Kagame's *Brave New World* 19

De hel en het helen 20

De schaduw van de baobab 29

Damage control 36

Lady in pink 38

De vlucht 49

Kagame en zijn *Brave New World* ... 84

Bye Bye Kabila: La Lucha en het einde van een tijdperk 90

Goma's eigen indignado's 90

Mijn leven in een container 97

Zondag na de match ... 104

Verjaardagsfeestje in Munzenze 108

Kinoiseries 119

De strijd gaat door 131

Bye bye Kabila? Echt? 135

Burundi: autopsie van een embryonale democratie 140

Terug naar Musaga 140

De oude demonen slapen misschien, maar ze zijn nog
niet dood 145

Aho nataye uruzogi ('Waar mijn navelstreng afviel') 151

Saturday Night Fever au Panorama du Lac 158

Terug naar Burundi 163

Kroniek van een onaangekondigde dood 175

Schetsen van een kantelmoment 179

Stilte voor de storm? 181

Zondag 29 oktober: de historische verkiezingen 193

De Derde Republiek 197

Schetsen van onderweg 209

Mijn leven als *mushamuka* 209

Bukavu, de dag na de val van Goma 214

Mzee's mausoleum 220

Mama Jiujiitsu 227

Verdwalen op de foor 231

In de klauwen van Congo's onveiligheidsdiensten 236

September 2017 237

Decolonize the mind 252

Oude witte mannen 260

Lumumba had niemand nodig om zijn speeches te
schrijven 261

De eerste communist in Fort Jameson 269

Ik ben blij dat ik het gedaan heb 280

Verantwoording 294