

Inhoud

- Inleiding, Muziek in de bunker 7
- Paul Abraham, de would-be-Hollywoodster 13
- Arturo Toscanini, de tiran 21
- Richard Strauss, de opportunist 31
- Elly Ney, de rabiante Jodenhaatster 41
- Josef Bor en Rafael Schächter, twee kampgenoten 51
- Igor Stravinsky, de man die dweept met Mussolini 61
- Bronislaw Huberman, publieke vijand nummer 1 73
- Anton Webern, een vergeten cultfiguur 81
- Olivier Messiaen, de componist-ornitholoog 91
- Anita Lasker, de nobele onbekende 101
- Paul Hindemith, de atonale lawaaimaker 113
- Fritz Löhner-Beda, de hitmachine 125
- Willem Mengelberg, de held des vaderlands 135
- Franz Lehar, het idool van Hitler 145
- Herbert Ritter von Karajan, het partijlid 155
- Joseph Schmidt, de Duitse Caruso 167
- Van Myra Hess tot Vera Lynn, de kracht van muziek 179
- Hanns Eisler, de revolutionair 193
- Paul Douliez, van socialist tot nazi 205