

Inhoudstafel

Voorwoord <i>door Inge Vervotte</i>	9
We schrijven een boek <i>inleiding door Werner Peinen</i>	10
Ernest is boos <i>door Werner</i>	12
Gewoon doen <i>door Stef Joos</i>	13
Het wetboek <i>door Clémence</i>	14
Tegen beter weten in <i>door Dorien</i>	16
Over de grens tussen normaal en abnormaal <i>door Werner</i>	17
Geen goede klanten <i>door Mona</i>	19
Het ziekenhuis is ziek <i>door Isabelle Voorspoels</i>	20
Niks te zeggen <i>door Dorien</i>	21
<i>Is er plaats op aarde door Veronika Bocken</i>	22
De buitengewonen <i>door Luuk Gruwez</i>	24
Ernest leest Pankov <i>door Werner</i>	60
Witte duiven <i>door Tania</i>	61
Psychose <i>door Nikias</i>	63
Kippenvel <i>door Dorien</i>	65
Nachtraven <i>door Veele</i>	67
Stille getuigen <i>door Dirk</i>	70
Fantasieën <i>door Stef</i>	71
Soms overkomt je iets <i>door Susie</i>	73
Hetzelfde anders <i>door Isabelle</i>	74
Levensverhaal <i>door Ine en Natasja</i>	75
<i>Ik ben aan het kijken door Tikoes</i>	78
Een absorberende spons <i>door Marie-Claire</i>	79
Huid <i>door Stef</i>	81
Ik zit naast haar <i>door Isabelle</i>	83
‘Mijn kot’ <i>door Stef</i>	85
<i>Als ge ... door Johnny</i>	86
Moonlight Sonata <i>door Jan</i>	87
Met de kaarten spelen <i>door Stef</i>	88
Op zoek naar de symptomen <i>door Arnon Grunberg</i>	90

- Ernest en de afhaalchinesees *door Werner* 105
- Kapotte knieën *door Yammie* 106
- De toverberg *door Jan* 107
- ‘Waar mijn koffie, mijn sigaretjes en mijn bed staan, daar ben ik thuis’
Mona, geïnterviewd door Bieke Willem en Julie Weyne 129
- Eindelijk thuis. Eindelijk op mezelf *door Stef* 131
- Tevredenheidsmetingen *door Werner* 134
- God, als je me genezen wil ... door Johnny* 135
- La vita è bella door Isabelle* 136
- ‘Ik heb mijn plek gevonden’ *Paul, geïnterviewd door Bieke Willem en Julie Weyne* 143
- De gelukkigste mens ter wereld *door Steven* 144
- Ernest heeft een job *door Werner* 147
- Er is geen koffie meer! *door Isabelle* 148
- Knikkende knieën *door Lucas* 150
- Als hij maar afgezonderd wordt *door Stef* 154
- De fundamenten van de langdurige zorg *door Dirk De Wachter* 157
- Levinas in de kliniek voor langdurige zorg *door Dirk De Wachter* 162
- Ernest verbetert de wereld *door Werner* 172
- Living in the space between the beauty and the pain door Isabelle* 174
- Chips en wijn *door Tania* 181
- Impromen *door Stef* 184
- Wie ben jij (ik)? *verzameld door Mieke, Bert, Arnoud, Eva* 186
- Hier *door Nikias* 199
- ‘Voorzichtig breng ik aan ...’ *door Tania* 200
- Eigen-zinnig *door Riet* 202
- Ernest mengt zich in het euthanasiedebat *door Werner* 203
- Thuis sterven *door Stef* 204
- Proza voor het leven *door Johnny* 206
- Karin dwaalt graag in de gebouwen *door Stef* 207
- Voor Mieke *door Johnny* 208
- Grafrede *door Stef* 209
- Voor eeuwig en altijd *door Jan* 211
- ‘Wat niet kan worden geheeld, moet worden gestreeld’ *abstract over bijdrage van Johan De Groef* 213

Ernest denkt na <i>door Werner</i>	215
Een gesprek in de gang <i>door Geert</i>	217
De pijlen volgen <i>door Yammie</i>	218
Scheiden <i>door Dien</i>	219
Kintsugi <i>door Lieve</i>	220
Zonder tulpen <i>door Dorien</i>	223
Het onverwachte <i>door Susie</i>	224
<i>The butterfly effect</i> <i>door Isabelle</i>	241
Omgaan met institutionele psychotherapie <i>abstract over bijdrage van Marc Ledoux</i>	243
Ernest speelt met de viewmaster <i>door Werner</i>	245
Het Tao van de Kempen <i>door Benoît</i>	246
Wassen <i>door Isabelle</i>	252
‘Een boterham met mijne <i>calmant</i> , alstublieft’ <i>door Leen</i>	256
Hulpverleners nadoen <i>door Dorien</i>	258
‘Ik weet niet wat te doen ... wat moet ik doen?’ <i>door Geert</i>	259
Semjov en de melk <i>door Jan</i>	262
De verpleegsterhaai en de vlinder <i>door Werner</i>	265
Broodje gebakken <i>door Riet</i>	268
Mijn deel van het geheel <i>door Andrea</i>	271
‘Hij corrigeerde de onderschatting, zomaar’ <i>door Clémence</i>	275
Ernest bij de psychiater <i>door Werner</i>	278
Het wezen van de langdurige zorg <i>door Lucas</i>	282
Dankwoord	284
Verklarende woordenlijst	286