

Inhoud

Dankwoord 7

Woord vooraf. Doel en methode 9

1. Inleiding. Amerika en de mythe van de ‘grote kruistocht’ 17
2. De Amerikaanse machtselite en het fascisme 27
3. Amerika en het ‘rode gevaar’ 41
4. De oorlog in Europa en Amerika’s economische belangen 55
5. Herfst 1941: het tij keert nabij Moskou 65
6. Gewilde oorlog met Japan en ongewilde oorlog met Duitsland 79
7. Klassenoorlog op het Amerikaanse thuisfront 89
8. Een tweede front voor Stalin of een derde front in de lucht? 99
9. De Sovjet-Unie: een onbeminde maar nuttige partner 111
10. De bevrijding van Italië, een noodlottig precedent 119
11. De lange zomer van 1944 125
12. De successen van het Rode Leger en de afspraken van Jalta 135
13. Dresden: een seintje voor *Uncle Joe* 169
14. Van Roosevelt’s zachte naar Trumans harde koers tegenover Stalin 183
15. Samen met de Duitsers op kruistocht tegen de Sovjets? 191
16. De kronkelende weg naar de Duitse overgave(n) 201
17. Amerika tussen zelfvertrouwen en bezorgdheid 207
18. Via de atoompolitiek naar de Koude Oorlog 215
19. Een nuttige nieuwe vijand 225
20. De collaboratie van de Amerikaanse zakenwereld met nazi-Duitsland (1) 233
21. De collaboratie van de Amerikaanse zakenwereld met nazi-Duitsland (2) 249
22. De VS, de Sovjets en het naoorlogse lot van Duitsland 261
23. Na 1945: van de ‘goede’ naar de permanente oorlog 279

Noten 295

Bibliografie 315

Personenregister 335

Zakenregister 339