

Inhoud

Voorwoord 7

Inleiding 9

Proloog. De ontmoeting 11

Mijn kindertijd in Warschau 22

Een verduisterde jeugd 32

België bezet 45

De strik wordt aangehaald: de Dossinkazerne 66

Op weg naar het duistere onbekende 88

Auschwitz II-Birkenau en Auschwitz I 112

Concentratiekamp Warschau 124

Op dodenmars naar Dachau 148

De bevrijding 163

Ik kwam erbovenop 178

Een kille thuiskomst 190

Natan de Wijze 197

Mijn dierbare diamanten 202

Het gelaat van de Ander 216

Lest we forget! 223

Het Joods Museum van Deportatie en Verzet 232

Een Mensch 248

Epiloog. Zeven levens en meer 262