





Land der natuur met haar vier elementen
ver aan het einde der wereldkloot.



Land van het
vuur en de jan-
van-genten, Punta
Arenas ligt open en
bloot.



Pinguïns en pampa omilh me yah!
Pinguïns en pampa omilh me yah!



Ja, dat is Patagonië, het land waar alles kan.
Oh, Patagonië, het land van de vrije man.



Daar ruimt de geest vrank en vrij, zonder grenzen
over het hoofd van de pampahaas

en onbevreesd verblijden zich de mensen
als in de verte de potvis blaast.



